

Portret van een politicus



Interview met Mariëlle van den Berg-Mostert (40), raadslid voor de ChristenUnie

■ **Omshrijf je zelf eens, wie ben je en wat doe je?**

Mijn man Roeland en ik komen allebei uit Delft, waar we elkaar ook hebben leren kennen. Na onze schooltijd zijn we in Utrecht gaan studeren. Ik studeerde rechten en mijn man diergeneeskunde. Na ons trouwen, nu bijna twintig jaar geleden, hebben we korte tijd in een studentenhuus gewoond, maar gelukkig vonden we niet lang daarna een eigen piepklein huisje in Delft. Dat betekende meer rust, maar wel dagelijks op en neer pendelen naar Utrecht. Bij nader inzien lag mijn hart toch meer bij werken met kinderen, dus stapte ik over naar de Pabo-opleiding. Toen er een vacature was op een basisschool heb ik spontaan gesolliciteerd en zo waar, ik werd zonder enige ervaring aangenomen! Daar begon ik met de kleutergroep. Ondertussen waren we verhuisd naar een huisje bij een boerderij in Delfgauw, midden tussen de natuur, en studeerde mijn man af als dierenarts. Daar woonden we heerlijk, samen met onze drie kinderen die inmiddels waren geboren. Nadat we ook een paar jaar in Bergambacht hebben gewoond zijn we in 2011 deze kant op verhuisd, omdat mijn man bij de dierenartspraktijk in Oude Tonge aan het werk was gegaan. In Dirksland vonden we deze woning, in een rustige, gezellige wijk, helemaal naar ons zin. Ons gezin is uitgebreid met onze labrador Abby en onlangs met een pleegpapegaai die kwam aanvliegen bij de dierenartspraktijk. Een erg bang diertje, waar we nu goed voor proberen te zorgen. Ik werk als docent praktijkonderwijs bij de Prins Maurits, met kinderen met een leerachterstand. Dat betekent dat je voor iedere leerling een eigen aanpak en een eigen tempo bepaalt. Leren door doen is ons motto, dus veel oefenen in de praktijk. Je kunt ze daardoor precies dat zetje geven waardoor ze later op eigen benen kunnen staan.



■ **Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?**

Mijn vader was actief binnen de RPF en later de CU. Ik heb zelfs een keer als jongste lid op de kieslijst van de Delftse CU gestaan. We spraken thuis dan ook vaak over allerlei politieke onderwerpen. Toen we in Dirksland kwamen wonen bezocht ik een ledenvergadering van de CU. Dat was net voor de verkiezingen van 2012, toen we fuseerden tot een grote gemeente. Ik werd gevraagd om deel uit te maken van het campagne team en dat leek me wel leuk, zo leer je gelijk veel mensen kennen. Na de verkiezingen werd ik secretaris van het bestuur en later voorzitter. Toen er vorig jaar opnieuw verkiezingen aankwamen zocht de selectiecommissie naar verjonging en meer vrouwen op de lijst. Ik heb me aangemeld en kwam als nummer 3 op onze kieslijst te staan. We hebben een geweldige campagne gevoerd en doordat ik ook had meegewerkt aan ons programma kon ik er volledig en met volle overtuiging achter staan.

■ **Waarom juist deze partij?**

Ik heb gekozen voor de CU omdat deze partij in de politiek handen en voeten wil geven aan het geloof in de God van de Bijbel. Het omzien naar elkaar, ondersteunen van mensen in moeilijkheden ver weg en dichtbij, de waardigheid van elk mensenleven, vrijheid van godsdienst en verantwoordelijkheid voor de prachtige schepping, zijn stuk voor stuk onderwerpen waar de ChristenUnie op inzet.

■ **Welke onderwerpen liggen je het meest aan het hart?**

Onderwerpen als het armoedebeleid, vluchtelingenbeleid en integratie, de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. Het raakt me bijvoorbeeld als de sociale werkplaats verdwijnt. Het drugs- en alcohol beleid kan beter, daar zijn veel zorgen over. Het lijkt wel of het gebruik van drugs en drank steeds normaler wordt, maar verslaving zorgt voor zo veel verdriet en zorgen. En ook het omgaan met afval houdt me bezig. We zijn zo trots op ons eiland, maar tegelijkertijd ligt het vol met rommel. Het is echt bizar wat je tegenkomt in de berm of op het Gors na een mooie zomerdag! Met de leerlingen gaan we soms

een uurtje afval prikken. Zo maak je ze er bewust van hoe jammer het is dat al die rotzooi in de natuur terecht komt.

■ **Wat wil je bereiken in de komende periode?**

Dat er aan bovengenoemde onderwerpen nog meer aandacht wordt besteed. Gelukkig gebeurt er al veel, maar via de klankbordgroep en het aanspreken van wethouders en collega-raadsleden wil ik daar voortdurend aandacht voor vragen. Een stem geven aan mensen die anders niet zo snel gehoord worden. Als er eventueel geld nodig is voor een nieuw beleid dan wil ik iedereen zo ver krijgen dat dat ook beschikbaar komt.

■ **Wat valt er tegen?**

Er is soms veel tijd nodig voordat er iets gebeurt. Bijvoorbeeld het regelen van een veilige oversteek



in Nieuwe Tonge. Die is er nog steeds niet, want dat hangt weer af van andere overheden. Ik hou ervan om zaken snel op te lossen. Dat betekent niet dat je overhaaste beslissingen neemt, want uiteraard moet je zaken wel overwegen, maar alles uitstellen werkt ook niet. Voor mezelf moet ik daar nog een balans in vinden. Het raadswerk kost ook veel tijd. Dat wist ik weliswaar van tevoren, maar het betekent wel dat ik sommige activiteiten heb moeten laten varen. Je kunt niet alles. Wat ik nog wel doe is het gastvrouwschap bij DVV'09 in Dirksland. Dat is een leuke en gezellige manier om onder de mensen te zijn en te horen wat er leeft. En juist het contact met de inwoners is voor een raadslid heel belangrijk. En ik kom regelmatig met mijn hond bij Elkersweide.

■ **Verwacht je nog een bestuursperiode te gaan doen?**

Dat zou ik graag willen, ik vind het raadswerk ontzettend leuk. Je leert zo veel, juist ook over onderwerpen waar je niet dagelijks mee te maken hebt. O, zit dat zo, denk ik dan. Het zou ook goed zijn voor de continuïteit, maar het hangt natuurlijk wel van de persoonlijke omstandigheden af.

Interview : Dorien Kickert
Fotografie : Jacquélien Wielard

Nadat wij vorig jaar in onze reeks Portret van een Politicus de toenmalige raadsleden uitgebreid aan de tand voelden over hun drijfveren en persoonlijke interesses, is nu de beurt aan de nieuwe raadsleden die na 2018 zijn benoemd. Wie zijn zij? Hoe gedreven zijn zij in hun werk? Geeft het voldoening? Hebben ze nog wel vrije tijd? En hoe vullen ze die? De komende weken kunt u het weer allemaal lezen.

■ **Welke politicus inspireert je het meest?**

Op landelijk niveau vind ik dat Carola Schouten het erg goed doet. Je kunt merken dat ze echt weet waar ze het over heeft. En vroeger ook Femke Halsema, toen ze in de Tweede Kamer zat, zij heeft een natuurlijk gezag. Wat ze zegt snijdt hout. Ze is rustig, duidelijk maar ook fel als dat nodig is. En ik heb groot respect voor mijn collega-raadslid Petra 't Hoen. Ook zij spreekt op dezelfde manier in de raad: scherp maar met humor. Zo zou ik het ook graag willen doen.

■ **Welke passies heb je nog meer behalve politiek?**

Als student heb ik allerlei bijbaantjes gehad en een daarvan was reisleidster. Dat was een prachtige tijd waarin ik veel heb gereisd. Veel landen gezien en zelfs een korte tijd in Tokyo gewerkt. Reizen vind ik nog steeds heerlijk.



Vorig jaar was ik een week bij een vriendin in Israël, zonder mijn gezin. Ik heb toen weer zo genoten! En als gezin zijn we actief betrokken bij de Hervormde kerk in Dirksland. Naast de zondagse diensten zijn de gebedskring en Bijbelkringen voor mij echt momenten van delen, ontmoeten en groeien in het geloof, daar geniet ik van. Verder lees ik graag en wandel ik regelmatig door onze prachtige natuur. Ons eiland is echt heel erg mooi!

■ **Welke boodschap heb je voor de lezer van dit portret**

Zelf word ik iedere keer weer geïnspireerd door een prachtige tekst uit de Bijbel, juist ook voor het werk in de politiek. "Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God." (Micha 6:8). Dat geldt voor mezelf, maar dat zou eigenlijk voor alle mensen gelden. We hebben elkaar nodig, iedereen mag er zijn en iedereen moet met respect behandeld worden.